

# T A X A N D R I A

TIJDSCHRIFT VOOR  
NOORDBRABANTSCHЕ GESCHIEDENIS  
EN VOLKSKUNDE

ONDER REDACTIE VAN

G. C. A. JUTEN,

PASTOOR TE WILLEMSTAD.

LID VAN VERSCHILLENDE GELEERDE GENOOTSCHAPPEN  
MET WELWILLENDE MEDEWERKING VAN VELE DESKUNDIGEN

NEGEN EN VEERTIGSTE JAARGANG

V I J F D E R E E K S

NEGENDE JAARGANG

BERGEN-OP-ZOOM  
GEBROEDERS JUTEN  
1942.

BIBLIOTHEEK VAN HET  
RUUGBROEC-GENOOTSCHAP

45875

1953

binnen den voors. tijde den voorgén. Charleth dickwils gesien ende gesproken hebben, daerbij voegende de voorgén. Jean Miraucourt, als dat de voorgén. Charleth langen tijt continuelyck tsijnen huysse binnen deser stadt gelogeert heeft. Alsoo de comparanten verclaerden sonder argelist. Ende want men behoort etc. Actum den XXII July anno XVI<sup>c</sup> ende drieentwintich. Present. Hertsbeeck, Lanschot.

Breda, Gemeente-archief, Schepenbank 823 (1009), f. 157.

Breda.

P. PLACIDUS.

---

#### VAN NUYSSENBURGH.

In het artikel „Begraven bij de Minderbroeders te Megen”, verscheuen in de Januari-aflevering van *Taxandria*, komt op blz. 26 voor: „Op 3 Februari van het jaar des Heren 1758 overleed te Megen Mejuffrouw Maria de Zuydewijn; zij is vóór het Hoogaltaar van onze kerk bijgezet”, terwijl op blz. 28 de mogelijkheid wordt geopperd, dat deze Maria de Zuydewijn zou zijn Maria van Niel van Zuydewijn.

Deze laatste veronderstelling is onjuist. Maria de Zuydewijn is Maria Anna Margaretha van Nuyssenburgh, geboren te 's Hertogenbosch 25 Juli 1673. Zij woonde tot den dood van haar broer Jhr. Theodorus van Nuyssenburgh op Zuidewijn en na diens dood ging zij, waarschijnlijk, omdat zij moeilijk alleen op Zuidewijn kon blijven, wonen bij haar neef Bernard Judocus van Niel te Megen.

Volgens een aanteekening, welke ik van haar vond, was zij „geestelijke dochter in den regel van den H. Norbertus”.

B. d. R. v. Z.

#### DE KARTHUIZERS TE GEERTRUIDENBERG

eel jaren geleden werden door mij vluchtig doorgelopen de cartularia van dit klooster, welke worden bewaard in het staatsarchief te Antwerpen. Eenige dagen geleden kreeg ik de aanteekeningen onder het oog, welke ik toen daaruit heb gemaakt. Zij geven een tweede aanvulling op het door mij blz. 1 van dezen jrg. aangehaald artikel van mr. H. J. J. Scholtens

Bij de overeenkomst, 1337 mensis Julii die ultima, met den pastoor van Raamsdonk, Willem Voocht, was frater Franco prior domus beate Marie Virginis site juxta Montem sancte Gertrudis infra limites parochie de Raamsdonc. Mr. Sch. vermeldt als prior bij deze gelegenheid fr. Simon, met verwijzing naar een hs. in de Kon. Bibl. te Brussel. In de eerste 9 deelen van den gedrukten *Catalogue* dezer boekerij vind ik dit hs. niet terug.

In 1357 was procurator broeder Korstiaen. En in eene akte van 1364 wordt genoemd broeder Jan.

Broeder Michiel heet prior in eene akte van 1367; in eene van 1365 staat hij zonder dien titel.

Broeder Thydeman (Grauwert) komt nog voor als prior in eene akte van 1382, 12 Febr. (Luiksche stijl).

Broeder Dieric van den Berghe vond ik in eene akte van 1400.

Broeder Gheraart (van Schiedam) was prior in 1419.

De procurator, heer Hugo van 's-Gravensande komt voor in eene akte van 1415; waarschijnlijk is hij dezelfde als heer Hüge, priester en procurator in eene akte van 1424.

In eene akte van Claes van der Dussen, heer van der Haghe, 1420, wordt prior genoemd broeder Huyghe, prior.

Broeder Gerardus van Amsterdam staat vermeld in eene akte van 2 Jan. 1426, Tielman Nocker in

eene van 1438, en broeder Jan Overcamp als procurator in eene van 1454.

Onder de laatste leden van dit klooster behoort ook genoemd te worden J. Woutersz., eertijds conventueel binnen het convent van de Carthusiers binnen Geertruidenberg. Het hof van Holland nam 18 Mei 1596 eene beschikking op diens verzoek om pardon voor eene valscheid in eene ordonnantie <sup>1)</sup>.

*Willemstad.*

G. C. A. JUTEN, pastoor.

<sup>1)</sup> *De Navorscher* XLIV (1894) 327.

BEGRAVEN BIJ DE MINDERBROEDERS  
TE MEGEN.

III.

1729 Januari 18. P. Jacobus de Visscher, zoon van het Megense klooster. Daar ook Schutjes hem niet noemt onder de rectoren (biechtvaders) van de Franciscanessen te Haren, waar hij stierf, zal hij wel te Megen begraven zijn. Hier woonde hij reeds sedert 24 Juni 1698, lees ik in D., blz. 56. In *Neerl. Seraphica*, 1935, blz. 74 v. vind ik echter, dat hij in 1657 te Turnhout geboren is, 15 Aug. 1680 zijn professie deed, in 1682 de priesterwijding ontving en in 1684 leraar aan het gymnasium werd.

1729 November 26. P. Petrus van Teeffelen, vicarius. Hier hebben wij wederom een mededeling, in staat om ons op een dwaalspoor te brengen. Was hij bij zijn overlijden vicarius te Megen? Wij geloven het niet, want pater Elias Bosch trad sedert 18 April 1728 als zodanig op en had in 1731 pater Theodorus van Teeffelen tot opvolger. D., blz. 69 en 74; *Taxandria*, 1940, blz. 48.

1730 Juli 19. P. Henricus Dens. Aldus D., maar de samensteller van N. schrijft, dat hij 6 Mei 1730 stierf „quarti Guardianus anno tertio”, wat onverstaanbaar Latijn is. 18 April 1728 tot gardiaan gekozen, heeft hij veel veranderd en een „kloosterziekenhuis” doen bouwen, wat hij uitvoerig beschreven heeft in D. Nog tekende hij aan: „Nota bene dat alles wat zich in de nieuwe kerk van Alphen bevindt, aan ons of onze provincie behoort, want onder deze voorwaarde heeft de Eerw. Pater Joannes van Gastel, eerste pastoor van Alphen, alles in Holland aangeschaft en gekregen”. D., blz. 69—73.

1731 Januari 11. P. Jacobus van der Meulen, jubilaris.

1733 Nov. 30. P. Franciscus Dulles, eertijds hier vicarius. D. vermeldt hem niet.

1734 Januari 19. Br. Gijsbertus Coetermans, Tertiarius. Volgens D. (blz. 56) deed hij 3 Oct. 1698 te Megen zijn professie.

1734 Mei 11. P. Rutgerus Laer.

1735 Maart 4. P. Antonius van Kessel, oud-missionaris, jubilaris. Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch in 1654 — de familie van Kessel behoorde er tot de voorname geslachten — legde in Augustus 1673 zijn geloften af, werd in 1676 priester gewijd, was leraar aan het gymnasium te Megen van 1679 tot 1683, toen hij tot kapelaan te Nijmegen benoemd werd, waar hij in 1719 zijn aanstelling tot pastoor ontving. Hij is in het Megense klooster begraven, althans volgens Schutjes, die hem zeer prijst en zijn overlijden op 8 Maart 1735 plaatst. Schutjes, V, blz. 64 en 291 v.; *Neerl. Seraphica*, 1935, blz. 74.

1736 April 23. P. Joannes Paerseels, oud-gardiaan, meermalen biechtvader van nonnen. Elders heet hij Persiels en Parsiels. Te Megen was hij gardiaan van 22 April 1725 tot 18 April 1728. 26 April 1722 werd hij tot biechtvader der Megense Clarissen aangesteld. Ook is hij biechtvader en rector der Franciscanessen.